

Årsberättelse för Åsenhöga musikkår 1976

Med att i Åsenhöga kyrka spela på evangeliska alliansens bönevecka började vi verksamhetsåret 1976.

Slutet på februari hade ungdomarna och musikkåren ett möte i Gnosjö filadelfia. Efter en månads hård a övningar genomförde vi, den tiende april, en koncert då vi tillsammans med ungdomssångarna hade hand om hela mötet. Fastän det var dåligt med folk får det väl anses som en av årets höjdpunkter. Veckan efter var det påsk och vi medverkade då på långfredagens kvällsmöte i Gnosjö Missienskyrka.

På Valbergsmässöaftnen spelade vi in våren i Marieholmsbruks missionshus. Detta har blivit något av en tradition. En tradition är också att vi spelar på SMU:s vårfest och det var inget undantag i år.

Den niende maj åkte vi på sång- och musikresa för att spela och sjunga på elva-möte i Vetlanda samt tre-möte i Sävsjö. Efter en spelning på sommarhemmet var det söndagsskel-fest och i år reste vi i samlad trupp till Ternabacke i Anderstorp. Då vi hade problem med vissa stämmor lånade vi två musikanter från England.

Den trettende juni var vi uppe med tuppen för att åka till Marås och spela på Saronförsamlingens göketta. Vi höll två parkkonserter. En i Åsenhöga och en i Nissafers. Publikstödet var väl inte det bästa men några ville i alla fall höra oss. I slutet på juni spelade vi på elva-möte i missionskyrkan.

Efter semesteruppehållet reste vi till Bondsterps sommarhem. Det var mycket fint väder och vi satt ute och spelade.

I augusti medverkade vi på Åsenhöga hembygdsfest och på ett folkpartimöte på Götarps Brunn. Vi spelade också vid ett tillfälle under höstens tältserie i Skärvhult där Jan Fritzen var huvudtalare.

Årets höjdpunkt var när vi tillsammans med Hestra musikkår tillbringade en weekend på Gullbranna. Vi övade cirka tio timmar. Det var två givande dagar och vi upplevde mycket god gemenskap kårerna emellan. Veckan efter medverkade vi på de äldres fest i missionskyrkan.

I början på oktober var vi inbjudna till Hestra för att spela och sjunga på ett möte, tillsammans med ungdomarna där.

I november spelade vi på en konstutställning i Gnosjö bibliotek. Under U-landsveckan spelade vi på ett möte i Åsenhöga kyrka. Den fjärde december var det tälteke, Jan Fritzen talade och vi medverkade med musik. Efter medverkan vid SMU:s luciafest, Söndagsskelavslutningen, samt församlingens julfest avslutade vi säsongen 1976, ett år som varit mycket gott ur musikkårens synpunkt, med mycket god uppslutning vid samtliga samlingar, något som jag som ledare hoppas på även för år 1977.

Ps. 100

Åsenhöga den 24 januari 1977


Olof Forsberg
(ordf.)