

## Verksamhetsberättelse för Åsenhöga missionsförsamlings musikkår 1981

Så har ännu ett år gått till ända. Det nittonde sedan musikkåren en gång startades. Vi har hållit igång ganska bra även i år med många övningar och spelningar.

En sak som man särskilt kommer ihåg är resan till Stockholm i månadsskiftet januari-februari. Tillsammans med Hestra musikkår reste vi iväg på lördagsförmiddagen. Målet var Skärholmens missionskyrka. På lördagskvällen hade vi själva hand om ett möte och medverkade även i söndagens förmiddagsgudstjänst. På söndagseftermiddagen reste vi till Ekensbergskyrkan i Solna för att lyssna på Solna Brass och Göran Fristorp, en upplevelse som vi sent skall glömma.

Vi har också som sagt, haft ganska många vanliga spelningar under detta året.

Vi spelade på trivsamma träffen den 21 februari då OM-gruppen från Smålandsstenar besökte oss. I en debatt om abortfrågan, som hölls i Töllstorpshallen, var vi också med och spelade.

Även detta år hölls en sång- & musikgudstjänst i Åsenhöga kyrka, där vi tillsammans med Hestraborna bjöd på mycken sång och musik. På Kristi himmelf. dag spelade vi i Skärvhults sommarhem på nykterhetsmötet. Detta året var det också vår tur att spela på Göt- arpsmötet. De traditionella spelningarna inföll även i år. T.ex: församlingens julfest, valborgsmässoafton i Marieholm, SMU:s vår- fest, avslutningsmötet på sommarhemmet samt luciafesten.

Till övningshelgen i Habo hade vi i år kallat Rolf Johansson från Jönköping som specialist. Han gick verkligen in för sin uppgift och inspirerade oss alla några timmar på lördagen. Spexet hade Hestrakåren hand om detta året. De hade bl.a. spelat in en film som uppskattades högljutt. Även detta året blev helgen lyckad med mycket fin musikalisk och inte minst andlig gemenskap.

Senare på hösten medverkade vi på SMU:s offerhelg och i ett möte med Hilding Fagerberg dessutom spelade vi för första gången i en nattvardsgudstjänst.


Minikåren har också hållit igång ungefär som vanligt och övat flitigt varje torsdag och även haft en del uppspelningar.

Det är en stor tillgång med minikåren, där de unga musikanterna för börja spela och på så sätt komma in i församlingsgemenskapen.

Skall man summera ihop året som gått så har även 1981 blivit ett gott år, där vi har fått vara med i många sammanhang och sprida ut Guds budskap genom vår musik.

Vad det gäller 1982 så hoppas jag att vi får vara ledda av Gud, så att vi kan vara till hjälp och glädje för någon människa

Asenhöga den 4 februari 1982

  
Olof Forsberg  
/ordf./