

ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅSENHÖGA MUSIKKÅR 1988

Det är dags att än en gång dokumentera ett år i Musikkårens historia. 1988 började med spelning på gudstjänst på trettonde dag jul. Nästa spelning var på förmiddagsgudstjänst den 14 februari. På långfredagens gudstjänst var musikkåren med och nästkommande helg hade vi två spelningar. På lördagskvällen reste vi med bussen till Korsberga utanför Vetlanda där vi tillsammans med U-kören ansvarade för ett möte. På söndagsförmiddagen spelade vi i vår egen kyrka. SMU:s vårfest är obligatorisk för musikkåren. Årets upplaga var lite annorlunda. Istället för 1:a maj samlades vi till vårfest på Valborgsmässoafton. Den första avdelningen liknade väl tidigare år, men efter serveringen samlades vi i kyrkparken för att i den ljumma vårkvällen, runt brasan spela vårsånger, lyssna på sånger samt ett vårtal av Lage Beard. Många Åsenhögabor hade mött upp denna sköna kväll. Efter en spelning på Skogsgläntan var vi för andra gången samlade i Sv. kyrkan för Musik i Sommarkvällen, ganska mycket folk hade samlats för att på detta sätt få en fin inledning på semestern. Årets storsatsning var Gotlandsresan. På onsdagen startade vi färden mot denna lite ovanliga ö. Vi var ett stort gäng på ca.70 personer som såg fram emot några fina dagar i go gemenskap. Efter en fin båtfärd ankom vi till målet som var Gustavs ungdomsgård 2 mil söder om Visby. Ungdomskören och Lasse Svensson fick rycka in på direkten för att medverka i en gudstjänst som hölls på ungdomsgården. På torsdagen styrde vi färden norr över. På Slitebarens hotell åt vi en stadig middag och därefter fortsatte vi mot Fårö för en snabbvisit och på oframkomliga vägar kom vi till slut ut till några av de berömda raukarna på västra Fårö. Efter att ha missat första båten kom vi så över till "fastlandet" igen och kunde förbereda oss för Musikgudstjänst i Bunge kyrka söder om Fårösund. Det blev en fin stund med mycket sång och musik och efteråt blev vi bjudna på fika i den nybyggda missionskyrkan i Fårösund. Hemfärden gick över Visby där många stannade för att fördriva kvällen. Nästa dag var midsommarafton och vi for åter till Visby. Mitt i centrum höll vi en halvtimmes promenadkonsert för ganska många åhörare. På eftermiddagen var det midsommarfirande med allt vad det innebär. På midsommardagen medverkade vi på Gustavs igen och på eftermiddagen inbjöd faktiskt vädret till en stunds bad och solning på östsidan. På kvällen var det ett rungande lägerbål med många roliga programpunkter. Kvällen avslutades med andakt och grillfest. Några dagar går fort och kl.06.00 på söndagsmorgonen var åter bussen packad för hemresa. Trots några missöden och halvdant väder blev det en trevlig resa med fin gemenskap. Efter en spelning i september och en i oktober hade vi annonserat Musikkårenskväll den 19 november. Det blev en kul kväll med till stora delar ny repertoar med bl.a ett bassolo av Sture Nordeñ. Gästmusikant denna kväll var Kjell-Åke Engegård som med sitt skickliga trumspel förgyllde konserten till publikens stora förtjusning. Under december framträdde vi tre gånger. Den 10:e på SMU:s Luciafest, den 17:e i Sv.Kyrkan där vi tillsammans med dubbelkvartetten hade julkonsert inför stor publik. Årets sista spelning var annandag jul i Missionskyrkan. Minibrass hade som regel övat varannan vecka och spelat upp dels på söndagsskolans sommar och julfest men även i några familjegudstjänster. Det är viktigt för musikkårens framtid att vi fortsätter aktivt med minibrass eftersom vi i slutet av året tappat tre trotjänare, AnnMarie, Anette, Annika som dock hade godkända skäl. Nu ser vi framåt på detta nya år som redan kommit en bit på väg och tror att vi även i fortsättning får ha en stor och viktig uppgift i vår bygd och församling. Låt oss be för Musikkåren och dess medlemmar.