

Årsberättelse för Åsenhöga Musikkår 1989

Åren går ochh åttiotalets sista har vi lämnat bakom oss. För musikkårens del har detta som vanligt inneburit en rad spelningar och övningar.

Den 25 februari besöktes församlingen av Uno Cristoffersson och musikkåren spelade. Den 11 mars åkte vi tillsammans med ungdomskören till Långhem för att spela och sjunga på ett möte där.

Lördagen den 1 april spelade vi på en församlingsafton och den 14-15 april hade vi en övningsweekend på hemmaplan.

En ny trevlig tradition är valborgsmässofirandet i kyrkparken. En underbar vårkväll med mycket folk, sprakande eld, vårtal av Ingemar Carlsson och vårtoner av musikkåren och dubbelkvartetten.

Underpingsthelgen besökte en utav musikkårens tidigare medlemmar, Ulla Johansson, Skogsgläntan och vi spelade i Pingstdagens gudstjänst.

En skön sommarkväll i mitten av juni hade vi avslutningsfest hos Bengt i Smedsgården. Vi satt i trädgården och övade till den flygande publikens stora uppskattning. Kvällen avslutades med smörgåstårta. Vårterminen var emellertid inte slut i och med detta. Den 18 juni var vi kallade till morgonmöte i Marås där vi i strålände solsken fick spela till maråsbarnas förhoppningsvis stora glädje.

Sen inträffade det smått otroliga att grannbrasset från Gnosjö föreslog att vi skulle göra något tillsammans. Den 30 juni, alltså i samband med att industrisemestern började inbjöd de båda kårerna till Musik i sommarkvällen. En nästan fullsatt kyrka fick vara med om en fin kväll med mycket sång och musik. Vi spelade bl.a. Våren av Grieg och det var nog det bästa vi någonsin framfört.

Sommaren gick och i mitten av september var det tillsammansläger. Så gott som hela musikkåren var på plats på Strandgården och vi spelade både på lördagskvällen och söndagsförmiddagen. På lördagskvällen var det stor Kurt Olsson-show med Lennart Axelsson och Göran Hammarsand i huvudrollerna. Bakom ridån satt damorkestern beredd att dra igång signaturmelodin. Rent musikaliskt var väl denna kväll inte helt fulländad men succén var given.

I mitten av oktober var det återinvigning av missionskyrkan och vi spelade förstås och även nästkommande helg när det var öppet hus.

Efter en spelning den 26 november var det dags att sälja lotter på skyltsöndagen. 7000 lotter såldes på några timmar och englandskassan fick ett gott tillskott.

SMU:s luciafest var den 9 december och den 14:e var det julbord och julfest med tomte, julklappar, allsång och hög stämning. Året avslutades med julkonserten i kyrkan den 22 dec. Vi var väl lite tveksamma om Åsenhöga-borna skulle ge sej ut så nära julafton men vi blev glatt överraskade att se kyrkan nästan fullsatt igen. I år medverkade förutom musikkåren, ungdomskörerna från Hestra och Åsenhöga.

Minibrass har hållit igång under Bosses och Ingelas ledning och vi har ju hittills nästan varje år fått hälsa nya medlemmar välkomna tack vare Mini-brass verksamhet. För tillfället är det inte så stor grupp i Minibrass med vi får hoppas att nya ungdomar blir intresserade av att börja spela så att vår verksamhet kan leva vidare.

Ja, ett år går fort ochnu är vi inne på ett nytt decennium och vi har stora planer för året som ligger framför. Låt oss be att Gud välsignar Musikkårens arbete så att vi får uppleva att vår musik blir till glädje och välsignelse för många människor.

Åsenhöga den 7 februari 1990

Olof Forsberg

