

## Årsberättelse för Åsenhöga Brass band 2016

54 år sedan musikkåren startades.... Jag har inte räknat på det men det borde innebära mellan 150 och 200 musikanter som en gång har börjat spela och varit med en kortare eller längre period. Det vore lite kul att göra en lista över hela gänget. I år – 2017 – är det alltså 55 år sedan. Kanske värt att fira på något sätt?

Till året som gått:

Torsdagarna är i mitt huvud bokade för brassövningar och så har det varit i ganska många år nu, och så är det för flera av oss, och det är också en förutsättning för Brassbandets överlevnad. I princip har vi träffats varje torsdag. Ibland med fullt band och ibland med en lite reducerad skara. Stämningen är god och många både i församlingen, i byn och i landet har ett gott öga till vårt Brassband.

Den första spelningen var den 21 januari då vi spelade under den ekumeniska alliansens bönevecka som det så fint kallas. Det var samling varje kväll under en vecka och vi var med på torsdagskvällen.

Så nåddes vi av det tragiska budet att vår gode vän och musikanter, Ingemar Pettersson, hade fått ge upp kampen mot sin sjukdom. Han fick somna in lugnt och stilla hemma hos Jane och Alma och den 19 februari fick vi hedra honom med att tillsammans med Gnosjö Brassband spela "Härlig är jorden" under begravningsgudstjänsten i Gnosjö kyrka. En fantastiskt fin gudstjänst som vi aldrig glömmet. Mycket fin sång och musik och innan gudstjänsten startade fylldes kyrkan av fågelsång. Under den efterföljande minnesstunden spelade en grupp ur de båda brassbanden en av hans favoritsånger "Låt mig få höra om Jesus". Vi minns Ingemar med stor tacksamhet.

Årets årsmöte hölls den 25 februari och vi hade en fin diskussion om Brassbandets verksamhet och framtid. Maria Olsson erbjöd sig att sammanställa en enkät som innehöll frågor om hur vi ser på Brassbandet och vad vi tycker är viktigt. Enkätsvaren presenterades senare under året och vi jobbar vidare med detta som underlag för vår framtida planering.

På långfredagens kväll inbjöd vi till musikgudstjänst. Årets huvudnummer var Eric Balls "The Kingdom Triumphant". Den 1-2 april var det Lilla Brassfestivalen i Värnamo. Det flesta av våra unga musikanter var på plats i olika orkestrar och årets gäster var inga mindre än The Cory Band med dirigent Philip Harper. Ett mycket trevligt återseende och besök av detta världsberömda brassband.

I april spelade vi på en gudstjänst och som sig bör på Valborgsmässoafton i kyrkparken.

Veckan efter midsommar skickade vi ett gott gäng till Hjortsbergalägret och den 1 juli var det årets Sommarkonsert i Åsenhöga kyrka. En fin tradition som fortfarande fyller kyrkan.

Efter semesteruppehållet styrde vi kosan mot Vittaryd där vi tillsammans med Oscar Fornander hade hand om en gudstjänst på lördagskvällen den 20 augusti.

På årsmötet i februari beslutades att vi skulle försöka hitta på något inkomstbringande arrangemang för att bättra på vår resekassa. Ett reselotteri anordnades och 500 lotter såldes på ganska kort tid. Inte nog med det. Den 17 september var det stor auktion och loppmarknad på missionskyrkans parkering. Tre partytält fylldes med saker. Det bakades ostkakor och bröd och fikabröd och när vi samlades tidigt på morgonen sken solen från en klarblå himmel. Mycket folk fyndade från loppisborden och när Klas-Göran Park som var auktionsropare, hade sålt sista prylen kunde vi räkna in ett strålande resultat på nästan 80.000,- (inkl. reselotteriet). Tack alla som på olika sätt bidrog. En rolig dag som avslutades med att ÅYBB spelade och vi tillkännagav den fem lyckliga vinnarna av reselotterna. Nu får vi bara fundera över vad vi skall hitta på för något kul.

I månadskiftet september-Oktober hade vi vår övningshelg och Patrik Randefalk var tillbaka för fjärde året i rad. Fokus var på årets tävling och de båda teststyckena "Renaissance" och "Lake of the Moon". Det är alltid trevligt att jobba ihop med Patrik. Han lägger sig på en bra nivå och det känns som att alla trivs med honom. Under helgen spelade vi också i gudstjänsten på söndagen.

Den 11-12 november var årets brassbandfestival och ställde upp i division 1 även detta år. Vi trodde kanske att Renaissance skulle vara ett säkert kort, men det var fler som trodde. Både Lund och Malmö hade valt detta stycke som eget val. Vi hamnade på en fin 2:a plats efter Lunds Brassband och med Smyrna, Malmö och Torsby efter oss så har vi väl all anledning att vara nöjda. Instrumentalistpriset gick till Johannes. ÅYBB slutade också på en fin 2:a plats efter Bors Ungdomsbrassband. Dessutom kammade solokornettsektionen i ÅYBB hem priset som bästa sektion. Årets hedersgäster var de regerande norska mästarna Eikanger-Bjørsvik Musikklag som bjöd på en härlig galakonsert till folkets jubel.

Eikanger-Bjørsvik tog också vägen förbi Åsenhöga på söndagen och gjorde en strålande insats i Brassgudstjänsten. Det är en rad fina orkestrar som besökt Åsenhöga genom åren...: Söderkårens Musikkår, Windcorp Brass Band, Stockholm Brass Band, Betlehemskyrkans Musikkår, Brassband Willebroek, Black Dyke, The Cory Band och så nu Eikanger.

I december spelade vi på gudstjänsten den 4:e och så blev det även i år två julkonserter. Kanske något färre besökare i år än tidigare. Kyrkan var dock fullsatt båda gångerna men inte överfull. Hur som helst är det väldigt trevligt att vi kan fortsätta med våra sommar- och julkonserter och att intresset för dessa står sig efter så många år. Att dessa konserter är viktiga var också något som framkom i enkäterna, både den som Maria gjorde och den undersökning som gjordes 2015 i församlingen. Låt oss vara rädda om dessa tillfällen att evangelisera och sprida glädje på vårt sätt.

Vi blev nästan fullt band på Julnattsgudstjänsten och det blev en riktigt fin avslutning på verksamhetsåret 2016.

Under året har ett par musikanter valt att trappa ned sitt spelande vilket vi förstås beklagar, men nu ser vi 3 unga musikanter i bakre kornettraden och det ger oss framtidstro.

Kanske behöver vi än mer fundera över framtiden och se till att vi har en bra fungerande "stab" i Brassbandet, men detta är en fråga som vi får diskutera i styrelse och nu på årsmötet.

Tack alla som bidrar med närvaro, fint spelande och en positiv anda.

Åsenhöga den 14 februari 2017

/Olof Forsberg

Medlemmar 2016

Daniel Björnell

Trygve Gustafsson

Conny Svensson

Alexander Forsberg

## Årsberättelse för Åsenhöga Youth Brass Band 2016

ÅYBB har som regel övat varje torsdag mellan 17.45 -18.45. Närvaron på övningarna har som regel varit mycket god, och totalt räknar vi 22 medlemmar under året. Lillemor Wickström har även detta år varit en mycket värdefull resurs i ÅYBB. Hon har skjutsat sina Hillerstorpsmusikanter och alltid funnits till hand som extra ledare och "pekare".

Ett särskilt tack också till de lite äldre medlemmarna som troget kommer och är med både på ÅYBB:s övning och sedan fortsätter ytterligare 2 timmar med stora Brassbandet. Ni är guld värda!

Den första helgen i april deltog ÅYBB i Lilla Brassfestivalen. De yngsta höll till i Bors Missionskyrka på fredagskvällen och de lite äldre var utspridda i SYBB-Junior och SYBB. På lördagen sammanstrålade samtliga unga musikanter i Arken i Värnamo. Inga mindre än The Cory Band och Philip Harper var tillbaka i Sverige och de härliga musikerna i Cory delade med sig av sina kunskaper och inspirationen var på topp. Under lördagseftermiddagen genomfördes en solisttävling där många modiga solister ställde upp i 5 olika klasser. Musiker ur Cory Band var domare, och segrarna i de olika klasserna offentliggjordes under kvällens konsert.

Lilla Brassfestivalen avslutades alltså med en sprakande konsert där samtliga unga brassmusikanter deltog. Dels var det Framåt-Brassbandet, SYBB och Junior-SYBB men kronan på verket var ju förstås The Cory Band under ledning av Philip Harper. Vilket band! Cory har vunnit i princip allt under 2016 och befäster sin ställning som världens bästa brassband, och vi fick vara med om en riktigt härlig konsert.

Veckan efter midsommar var det återigen dags för Hjortsbergalägret och ett 20-tal unga ÅYBB:are var anmälda. Så kul att se och höra hur mycket man utvecklas under en vecka och under Hjortsbergalägret hittar man vänner för livet. En lång och fin avslutningskonsert i Växjö Missionskyrka fick avsluta årets Hjortsbergaläger.

Den 4 september spelade ÅYBB på Skogsgläntan i samband med säsongsavslutningen och den 17 september var det stor Loppmarknad och Auktion i Åsenhöga och även där medverkade ÅYBB.

Den 23/10 medverkade ÅYBB i en Tillsammansgudstjänst och snart var tiden inne för Svenska Brassbandfestivalen i Värnamo. ÅYBB Ställde som vanligt upp i Minibrassdivisionen och lyckades i år knipa silverpokalen. Bors Ungdomsbrassband blev för svåra och det är bara att gratulera till en strålande verksamhet i Bor.

Årets sista spelning med ÅYBB var på "Julstämning i Åsenhöga den 10 december och därmed var året slut. Nu satsar vi vidare på 2017 och hoppas att nya unga musikanter skall utvecklas, och så småningom växa in i församlingens arbete.

Åsenhöga 2017-01-03

Olof Forsberg

